

# DE FEJLSLAGNE PROJEKTERS Ø

Jorden er frodig på Cuba. Alligevel importerer landet 80 procent af alle fødevarer. Få udenlandske investorer har haft mod til at investere i landbruget trods det åbenlyse potentiale.

AF ØJVIND KYRØ, HAVANA



“CUBA ER BANKEROT,” siger konsul Has Keijser. “Det var det allerede, da jeg kom hertil for en snes år siden. Dengang sponserede Kreml cubanernes overlevelse, i dag er det Venezuela.”

Olietankere lægger til og pumper venezuelansk olie ind i det nye raffinaderi i havnebyen Cienfuegos, omkring 100.000 tønder om dagen, og til gengæld har Fidel Castros hengivne discipel, præsident Hugo Chávez, fået udstationeret et sted mellem 30.000 og 70.000 cubanere. Nogle er militær-rådgivere, især i den venezuelanske efterretningstjeneste, men de fleste er læger og sygeplejersker, der gratis reparerer beboere i slumkvarterer, som til gengæld kvitterer med at stemme på Hugo Chávez.

Men Chávez har kræft, og hvis han enten mister kampen mod sygdommen eller præsidentvalget i oktober, vil det være en økonomisk katastrofe for den cubanske regering.

I mange måneder har et spansk olieselskab boret efter olie i havet ud for Havana, og forhåbningerne var store. Men forleden gav spanierne op, for der boreplatformen havde ikke ramt nogen lomme med olie. Nu holder alle vejret, for hvad vil Castro-regimet gøre, hvis hjælpen fra Venezuela forsvinder.

## FOIE GRAS TIL FOLKET

Cuba er de fejlslagne projekters losseplads. Fidel Castro mente på et tidspunkt, at cubanerne burde have gåseleverpostej, og han allierede sig med en fransk foie-gras-producent,

**SHOPPING PÅ CUBA.** HUSK LIBRETTA'EN, RATIONERINGSBOGEN, FOR EN LANG RÆKKE DAGLIGVARER ER RATIONERET.